



YAŞASIN CUMHURİYET!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Bir kuşun kanatları gibi bizlerin özgürlüğünü tamamlayan Cumhuriyet'in bu sene 98. yaşını kutluyoruz. YBFL olarak bu güzel bayramı başarılarla karşıladık. Okulumuz 9C sınıfı öğrencilerinden **Mina Gü-**

ler'in yazdığı kompozisyon Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından *29 Ekim Cumhuriyet Bayramı* münasebeti ile düzenlenen Liseler Arası Kompozisyon Yarışması'nda **Gebze 3.sü oldu.** Öğrencimizi tebrik ediyor ve eserini bu özel sayıda sizlerle paylaşıyoruz:



CUMHURİYET OLMAK

Cumhuriyet; Osmanlı Devleti'nin Selanik kentinde doğan, iyi bir öğrenci, başarılı bir asker, stratejiyi iyi bilen bir komutan, yeri geldiğinde başöğretmen ve dahi bir devlet adamı olmak demektir. Cumhuriyet, semalara yükselmek isteyen kuşların kanatlarını çırpmasıdır. Cumhuriyet, özgürce yaşayabilmek, duygu düşüncelerimizi rahatça aksettirebilmektir. Cumhuriyet, 98 yıldır yanan meşalenin hiç sönmemesi, aksine harlanarak varlığını devam ettirmesidir.

Cumhuriyet'in ilk adımları Fransa'da bir ihtilal sonucu atılmamış mıydı? Özgürlük ise bülbülün "*İlle de vatanım*"

Yücel Boru Fen Lisesi
Öğrenci Gazetesi

**Yücel Boru F.L.
Adına Sahibi**

Ismail BOĞA

Yayın Yönetmeni

*Sevgi Akbaba
TDE Öğretmeni*

Yayın Kurulu

*Engin Güntepe
Mdr. Yard. /Yayın Danışmanı*

*Arif Dülger
Mdr. Yard. /Yayın Danışmanı*

*Arif Bekdik
Yazar*

*İrem Üçer
Yazar*

Yazarlar

Mina Güler 9/C

Yunus Emre Kavak 9//B

Şevval Tekir 10 /A

Dağıtım

Basılı ve Dijital

İletişim

ybfl.gazete@gmail.com



çağrısı değil miydi? Günümüzde *Ve Cumhuriyet*'le yönetilmeyen ülkelerde insanların düşüncelerinden, hürriyetlerinden bahsetmek olanaksızdır. Mayıs 19, 1919'da "*YA İSTİKLAL YA ÖLÜM*" sözleriyle aslında Cumhuriyet'in ilk adımı atılmıştı. 29 Ekim 1923'te ise resmen ilan edilmişti Cumhuriyet'imiz. Peki ya Cumhuriyet olmasaydı? Ya o Cumhuriyet güneşi hiç doğmasaydı?

Mesela Türkiye'nin en ücra köyünde dünyaya gözlerini açmış biri cumhurbaşkanı olamazdı. Biz; asla kafesimizden dışarı çıkamaz, semalara kanat çırpamazdık. Biz, biz olamazdık düşüncelerimiz olmadan. O zaman insan olmanın ne manası kalırdı ki? Gelecekteyse insanların kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri bir rejim olmazsa Cumhuriyet, tüm toplumlar için bir kurtuluş yolu olacak; tüm toplumlar, kanatlarını çırpabilecek göğe doğru. Cumhuriyet, yeri geldiğinde ateşten bir gömlek, yeri geldiğinde ise insanların ruhlarını huzurla kaplayan narin bir yeldir. Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde kadınlar baş tacı edilmiş, duygu ve düşünceleri bir yakut gibi önemli bir değer kazanmıştır. Kadınlar; erkeklerle eşit hale gelmiş, onlar gibi devlet yönetiminde söz sahibi olmuştur.

Peki ya biz Cumhuriyet'in çocukları olarak neler yapıyoruz? Önceden kâğıttan yaptığımız uçaklarımızda yazan "*Türk Malı*" yazısı şimdi Cumhuriyet'in çocuklarının yaptığı "*İHA*" larımızda, "*SİHA*" larımızda yazıyor. Bu büyük gurur ise bizim koltuklarımızı kabartmaya yetiyor. Cumhuriyet için savaşanlar; savaşı kılıçlarıyla, toplarıyla, tüfekleriyle kazanmışlardır. Biz de cumhuriyetimizi yükseltmek ve yaşatmak için teknolojiyi yanımıza alarak savaşacağız. Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ağaçtan düşen yaprağını bile muhafaza edeceğiz. Üstümüze düşen en büyük görev ise şu sözü dikkate almak:

“EY YÜKSELEN YENİ NESİL CUMHURİYETİ BİZ KURDUK, ONU YÜKSELTECEK VE YAŞATACAK OLAN SİZLERİNİZ.”

Mina Güler 9/C

CUMHURİYET: BUGÜNÜMÜZ VE YARINIMIZ



ŞEVVAL TEKİR 10 A

DENEME

insanlar toplu halde yaşamaya başladığı ilk andan itibaren bazı konular hakkında karar vermesi gereken kişiler gerekti. Bu ilk zamanlar - az kişiler halinde yaşanan dönemlerde - pek de zor olmuyordu ve herkesin fikri alınabiliyordu. Fakat zaman ilerledikçe karar yetkisi belirli kişilere verildi ve bu zümrenin dışında kalan kişiler kendi bugünleri ve gelecekları hakkında söz sahibi olamaz hale geldiler. Tarih boyunca buna, soylu olmayan kişiler (köleler gibi) ve kadınlar maruz kaldı. Fakat 20. yüzyılın başlarında "cumhuriyet" dünya genelinde yaygınlaşmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ise 23 Nisan 1920'de TBMM kurulduktan yaklaşık üç buçuk sene sonra 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından cumhuriyet ilan edildi. Ve Türkiye'nin yönetim sistemi cumhuriyet oldu.

Türkiye'nin cumhuriyetten önceki yönetim sistemine bakarsak padişahın ve yanındaki sadrazamların yönetiminde söz sahibi olduğunu ve halkın herhangi bir aşamada söz hakkının olmadığını görüyoruz. Ve buna ek olarak başa

padişahın sonra geçecek kişi yine onun çocuklarından biri olacaktır. Bu saltanat sistemi Osmanlı Devleti'nin yaklaşık 621 yıl boyunca refah içinde yaşamasını sağlamıştır. Fakat insanların ve bununla birlikte devletlerin her dönem ihtiyaçları ve düzenleri değişir. Bu yüzden insanları yönetecek olan sistemin de bu dinamizme uygun olması gerekir. Saltanat, değiştirildiği dönemde artık ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmişti ve daha uygun olan cumhuriyet ile değiştirildi. Cumhuriyetin 20. ve 21. yüzyılın insanının ihtiyaçlarını sağlamakta olduğunu görüyoruz. Mustafa Kemal'in dönemin ve bundan sonraki gelecek insanların ihtiyaçlarını görerek devletin yönetim sistemini cumhuriyet olarak belirlemesi büyük bir ileri görüşlülüktür. Bu konuda her Türk vatandaşının Atatürk'e minnettar olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hem bugününün hem de geleceğin ihtiyaçlarını yakından görebilmiştir.

Cumhuriyetin dünyada yaygınlaşmasıyla birlikte birçok ülkeden önce Tür-



kiye'de uygulanmaya başlanmıştır. Artık insanlar birinci elden kendi yaşadıkları ülkede söz sahibi olabilir hale gelmiştir. Özellikle bu noktada kadınların oy verebilme hakkının Türkiye'de diğer birçok ülkeye göre daha erken verildiğini görebiliriz. Çünkü o dönemlerde hâlâ kadının erkekten bir adım geride durması gerektiğini düşünen çok büyük bir kesim vardı.

Cumhuriyetin bir toplum için olan öneminden bahsetmek gerekirse; cumhuriyette çoğunluğun istediğinin gerçekleştirilmesinin esas olduğunu görürüz. Çünkü bir yerin ihtiyaçlarını ancak orada yaşayan kişiler verir. Ve onların tamamının verdiği oylar

çoğunluğun isteğini gösterir. Ama eğer bu söz hakkı sadece belirli bir kesime verilirse her zaman bir hata payı vardır. Çünkü belirli şartlar içinde yaşanmazsa oranın ihtiyaçları net olarak belirlenemez ve dolayısıyla buna daha doğru cevaplar verilemez. Ben cumhuriyetin geleceğin ihtiyaçlarını da sağlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü çoğunluk ilkesi zaman, mekân fark etmeksizin uygulanabilir.

Ve son olarak ben her zaman bir toplumun kaderinin yine bu toplum tarafından verilen kararlar ile olması gerektiği fikrindeyim. Çünkü toplumun refah içinde yaşamasını ancak bu getirebilir. Cumhuriyet ise bize bu hakkı tanır.

DELİ MESUT

HİKAYE

Benim adım Mesut. Köyde Deli Mesut derler bana ama hâlâ neden böyle dediklerini anlamadım. Ne oyunlarına alırlar ne de bakkaldan aldıkları şekerleri, çikolataları paylaşırlar benimle. Ben ne zaman bir şeyler alsam herkesle paylaşmaya çalışırım. Hem neden paylaşmayayım ki, canları çekmez mi? Ama onca kişinin arasında ben en çok Öykü'yü severim. O güzel, güneşte pırıl pırıl parlayan yeşil gözleriyle beni o kadar dikkatli dinler ki. Ben böyle sabah erkenden evden çıkar köyde yaylalara, dağlara çıkarım. Çıkar çıkar gezerim. Köyün çobanlarını da çok severim. Beni ne zaman görseler ellerinde ne varsa paylaşırlar benimle. O



Yunus Emre Kavak 9/B

dağdaki birkaç lokma ekmek ve zeytinin tadı... Ben dağlarda böyle deli dana gibi gezerken bir sürü macera yaşarım. Çoğu kişi inanmaz yaşadıklarım. Bir bilseler dağlarda yaşayan ejderhaları, kanatlı atları onlar da gelmek ister bence. Öykü inanır, dinler o beni. Çok gelmek ister benimle ama ailesi izin vermez. Ayrıca Öykü çok okur, çok bilir. Ben de bazen onun gibi olmak isterim. Okumak daha çok hayal gücünü geliştirir der. Onun dediğine göre bendeki hayal gücü çok kuvvetliymiş. Benim için her gün birdir ama Öykü hayatta bazı günlerin önemli olduğunu söyler. Me-



sela doğum günü önemliymiş, bana birkaç kez sormuştu doğum günümü. Ben “Bilmem.” demiştim. “İnsan doğum gününü nasıl bilmez?” demişti, şaşırmıştı. Öykü benden birkaç yaş büyüktür. Ben bilmem deyince gidip bizim köy imamının karısı Hatice Ana’ya sormuş. O da eski defterine bakıp söylemiş. Kimse bilmez Hatice Ana nasıl köydeki çocukların doğum günlerini bilir.

Ama biz Öykü’yle biliriz. Kısaca şöyle anlatayım: Hatice Ana’nın hiç çocuğu yoktur. Zamanında biz bile doğmadan daha önce hamile kalmış ama çocuğu doğduğu gün akciğerlerine yeterli hava gitmediği için ölmüş. Hatice Ana o gün bugündür köydeki doğan çocukların doğum günlerini yazmayı, kaydetmeyi

kendine gelenek haline getirmiş. O yüzdendir ki köydeki tüm çocukların doğum günlerinin yazılı olduğu o defteri Hatice Ana kimseye göstermez. Kötü bir anısı olduğu için. Doğum günüm 29 Ekim’miş. 29 Ekim önemli bir günmüş, Öykü dedi. “Neden önemlidir, yoksa senin de mi doğum günüdür?” dedim. Yok dedi, bayrammış. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’yı. Cumhuriyetin ilan edildiği gün. Bugün hangi tarihteyiz dedim 28 Ekim dedi. Yarın



oluyordu o gün. Evet yarın oluyordu işte. Neden sevinmişim ki? Yoksa doğum günüm olduğuna mı? Yok, ben doğum günü nedir bilmem, bayram diye herhalde. Bayramlar önemli günlermiş kutlamak gerekmiş. Doğum günleri de kutlanır ama bayramlar farklıymış. Gün 29 Ekim. San ki bugün bulutlar daha beyaz, güneş daha bir parlak. Ne güzel bir gün böyle. Bugün dağa çıkmayacağım.

Aşağıda, köy meydanında kutlama olacakmış, Öykü dedi. Kutlamada herkes birbirleriyle bir şeyler paylaşmış. Sevinçlerini, üzüntülerini, umutlarını, kederlerini... Ben çikolatalarımı paylaşacağım. Öykü’yle buluştuk, indik köy meydanına. İnsanlar bizden önce kalkmış. Hazırlıklar yapmış. Köy kahvesi süslenmiş. Meydandaki büyük, yaşlı, bilge çınar

ağacı süslenmiş. Herkes burada. Öykü’nün yanından ayrılmıyorum. Herkeste bir coşku havası var. Daha önce kutlama yapılmamış mıydı yoksa? Büyük ihtimal ben yine dağlarda gezerken insanlar kutlama yapıyordu. Olsun şu an mutluyum. Hem bak doğum günüm, ayrıca Öykü de yanımda. Ne güzel şeymiş şu bayram. Keşke herkes Öykü gibi özel günlerin kıymetini bilip mutluluğunu yaşayabilse. İyi bayramlar :)

-Mesut ve Kanatlı Atı Majorox

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NI OKUL BAHÇESİNDE YAPTIĞIMIZ TÖRENLE KUTLADIK. PROGRAMDA EMEĞİ GEÇEN ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.



OKUL MARŞIMIZ YAZDIK, BESTELEDİK!

**Okulumuz Müzik Öğretmenimiz Ali Yaşar Kara Tarafından
Bestelenen, Sözleri Okul Edebiyat Öğretmenlerimiz Sevgi Akba-
ba, Doğan Karadağ ve Menderes Yazıcı Tarafından Yazılan
*Okul Marşımızı***

**Cumhuriyet'in 98. Yılı Şerefine Sizlerle Paylaşıyoruz.
Cumhuriyetin Işığı Olan Öğrencilerimize ve Gelecek Nesillere...**

Sonsuz bilim ve fen hep yanımızda
Tarih, sanat, dil hep aklımızda
Dostuyuz bilginin ve sevginin
Düşmanımız nefretin ve cehaletin

Yücel Boru Fen Liseliyiz
Bilimin ışığında yürüyoruz biz
Yücel Boru Fen Liseliyiz
Aydınlık yarınların habercisiyiz

Medeniyet yolunda ilerliyoruz
Atamızın izinde bizim yolumuz
Çalışmak başarmaktır ilkemiz
Aydınlık geleceğin neferleriyiz

Yücel Boru Fen Liseliyiz
Bilimin ışığında yürüyoruz biz
Yücel Boru Fen Liseliyiz
Aydınlık yarınların habercisiyiz

**MARŞIMIZI 28 EKİM 2021 PERŞEMBE
AKŞAMINDAN İTİBAREN YOUTUBE
KANALIMIZDAN DİNLEYEBİLİRSİNİZ**