



YÜCEL BORU FEN LİSESİ HAFTALIK GAZETE

GAZETE YBFL

CUMHURİYET ÖZEL SAYISI

29 Ekim 2023



Cumhuriyet 100 Yaşında

Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun! Cumhuriyet, bir kuşun özgürce göklere kanat çırpabilmesi, özgürlük nidalarının semalarda yankılanabilmesinin haklı coşkusudur. Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri, bize bıraktığı en güzel hediyedir. Cumhuriyet; fikirde çeşitlilik, toplumda eşit-

liktir.. İşleyen demir, sürgün veren çiçektir. Bizler, YBFL ailesi olarak bu şanlı bayramı çalışmalarımızla, başarılarımızla karşılıyoruz. Okulumuz 11/D sınıfı öğrencilerinden **Şevval Sarpkaya**, yazdığı kompozisyonla Gebze 1.si oldu. Öğrencimizi tebrik ediyor, bu güzel eserini sizinle paylaşıyoruz....



CUMHURİYETE SEVDALI GENÇLER

Karanlığın içinde ışığı aramaktan vazgeçmeyenlerin güneşidir Cumhuriyet. Vatan canıdır, canım vatanımdır deyip toprağı kaniyle sulayanların filizidir Cumhuriyet. Bir ölüp bin dirilen Türk milletinin namusudur Cumhuriyet.

Savaş kapıyı çalıp davetsiz misafir içeriye girdiğinde tarih, kaderini kendi yazacak bir millete şahit oldu. Görünmez düğümlerle ülkemizin dört yanı ilmek ilmek bağlandı birbirine. Anadolu'nun bağrında milyonların kalbi tek yürek tek millet için atıyordu. Namlunun ucunda cephenin gerisinde bir ses yankılanıyordu sadece "Ya ölüm ya zafer". Baş-



Yücel Boru Fen Lisesi
Öğrenci Gazetesi

Yücel Boru F.L. Adına
Sahibi

Ömer PERÇİN

Yayın Yönetmeni

Sevgi Akbaba/
TDE Öğretmeni

Yayın Kurulu

Mina Güler
Editör

Yazım Kontrol
Ekibi

Enes Çağlayan 12/A
Yağmur Kaya 11/A
Elif Eylül Kural 11/E

Yazarlar

Ömer Perçin/ Okul
Müdür V.
Melek Aktaş/ Tarih
Öğretmeni
Ahmet Harun Açık 12/A
Şevval Sarpkaya 11/D
Mina Güler 11/B
Sude Naz Şahin 10/C
İdil Eymen Öztürk 11/B
E. Eylül Kural 11/E

Dağıtım

Basılı ve Dijital

İletişim

ybfl.gazete@gmail.com

Instagram

@okulgazetesii





ka senaryolar imkânsızdı. Dağları yırtan enginlere sığmayan Türk milleti zincirlere vurulmazdı.

Zorluklara göğüs geriyorken yoklukta, gözyaşları yolları aşındıran mektupları dilinden sakınan sevenlerin duası demirden zırhtı. En büyük silahımız ise yaratana inancımız ve aşkıydı. Bu aşk anaya, oğula, eşe, kardeşe duyulan aşktan daha büyüktü. Vatani bölünmez bayrağı inilmez ülkemi geçilmez kılan yine cihana sığmayan bu aşkı.

Nefes almaya yeni başlayan Türk milletinin yarınlarına duyduğu özlem dünden daha sancılıydı. Geleceğin inşası için bugünlerin farklı olması şarttı. Cumhuriyet ise bu inşaatın temeli, vazgeçilmezdi. Atatürk 28 Ekim gecesini "Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." diyerek en ağır darbelerde bile bırakın yıkılmayı sarsılmayacak bir esere imzasını attı.

Korkusuz şehitlerin ölümsüz ruhlarını barındıran bir millette, vatanına bayrağına sadık nesiller kendiliğinden doğardı. Atatürk "Ey yükselen yeni nesil istikbal sizindir Cumhuriyet'i biz kurduk onu devam ettirecek olan sizlersiniz!" diyor.

Gençlere duyduğu sonsuz güvenden güç alarak daha sağlam basıyoruz ayaklarımızı bilimin ve ilimin yoluna. Cehaletin ve bağınazlığın derin kuyusunu kazıyoruz. Her zaman bilgiye aç zihinimizi öğrenmeye, araştırmaya ve gelişmeye iştahlı tutuyoruz. Sorgulayan beyinlerle yalanların dolanların avı değil avcısı oluyoruz. Hakikatin adaletin peşinde durmadan yorulmadan ko-

şuyoruz. Çığır açan yeniliklerin teknolojilerin dünyasında sunduklarından faydalanan bilinçli kullanıcılar olarak yaşıyoruz. Tarihin ve hataların tekerrür etmeyeceğine, bugün de yarın da ilkelerinin ebediyete kadar mevcudiyetini sağlayacağımıza Cumhuriyete sevdalı gençler olarak söz veriyoruz.

YBFL'DE CUMHURİYET HAVASI

HABER

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk Milleti'nin cesaret ve fedakârlığı ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını okulumuza yakışır bir biçimde kutluyoruz!



Sembolik bir oyun olan ve halkını koruyan cesur bir kahramanı temsil eden zeybek oyunumuz da dahil olmak üzere şiirlerin, konuşmaların yer alacağı kutlama programımız pazartesi günü 7. derste başlamak üzere planlandı. Cumhuriyetimizin hak ettiği coşku ve sevinci iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir program olacağından şüphe duymamakla beraber katılım sağlayan ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.



Aziz Türk milletinin tarih yolculuğundaki çetrefilli varoluş mücadelesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halkımıza armağan ettiği 'Cumhuriyet' ile taçlanmıştır.



İşte bu önemli tarihin şerefine düzenlenen satranç turnuvasımız, öğrencilerin yoğun katılımı sayesinde hız kesmeden devam ediyor. 11/D sınıfından Berat Pehlivan, 10/E sınıfından Sercan Mutlu ve felsefe öğretmenimiz Vedat Ergön hakemliğinde yaklaşık 50 kişilik bir grupla başlayan satranç turnuvasında finale adım adım yaklaşmayı başaran 9 öğrencimizi tebrik ediyor, elenen arkadaşlarımıza ise yapılacak bir sonraki turnuva için bol şans diliyoruz!

Muhabir: İdil Eymen Öztürk 11/B
Kameraman: Elif Eylül Kural 11/E

CUMHURİYETİMİZ

SESLENİŞ

Bugün, istiklâl ve istikbâl mücadelemizi zaferle taçlandırıp bağımsızlığımızı devam ettirme kararlılığımızı bütün dünyaya ilan ettiğimiz cumhuriyetimizin 100'üncü yılı.

Emperyalist güçlere ve işgalcilere karşı kazandığımız zaferle, millet olarak devletimizin temellerini millî egemenlik ilkesi üzerine kurduk. Bu süreçte ilan ettiğimiz cumhuriyet, ay yıldızlı bayrağımızın altında özgür ve bağımsız bir yaşamı sürdürme irademizin yansımasıdır.

Bizler, köklü ve zengin bir medeniyetin evlatlarıyız. Asırlar boyunca ecdadımız, dünya medeniyetinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamış, bağımsızlıklarından ve inançlarından taviz vermemişlerdir. Milletimizin kimliğini ve karakterini belirleyen en temel öge, bağımsızlığına olan sarsılmaz inancı ve derin bağlılığıdır.

Cumhuriyet, halkın egemenliğinin ve demokrasinin somut bir yansımasıdır. Güçlü ve tam bağımsız Türkiye anlayışıyla millî ve manevi değerlerimizi öğrencilerimize aktararak her gün daha ileriye doğru ilerlemekteyiz.

“Türkiye Yüzyılı” tarihi bir emaneti taçlandırma ve yücelterek geleceğe taşıyacağımız bir dönem olacak. Yeni yüzyıla adım atarken eğitimde, bilimde, teknolojiye ve kültürde yeni zirveler keşfeden; muasır medeniyetler seviyesinde kendini geliştiren, dönüştüren ve daha da güçlendiren bir alt yapının temelini oluşturmak hepimizin en bü-

yük sorumluluğu olacaktır.

Bizler cumhuriyetimizin temel değerleri etrafında bir araya gelerek ülkemizi daha ileriye taşıyacak, kalkınmaya, refaha ve mutluluğa ulaştıracak eğitim vizyonuyla genç nesillerimizi bilgiyle ve değerlerle donatarak yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Ülkemizin geleceği, hepimizin ortak çabalarıyla şekillenecektir. Daha demokratik, daha adil ve daha müreffeh bir Türkiye için el birliğiyle çalışmaya devam ederek cumhuriyetimizi sonsuza dek yücelteceğiz ve koruyacağız.

Cumhuriyetimizin ilan edilmesinin 100'üncü yıl dönümünü kutladığımız bugün Mustafa

Kemal Atatürk, Millî Mücadele'nin fedakâr kahramanları başta olmak üzere; milletimize ve devletimize hizmet etmiş bütün devlet adamlarımızı, aziz vatanımızı bizlere emanet eden kahraman şehit-

rimizi ve vefat etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu olsun.

**Ömer PERÇİN/
Yücel Boru Fen Lisesi Müdür V.**

AL BAYRAK DALGALANDI MECLİSTE,

BİR HAVADİS VARDI MEÇHULDE,

“EFENDİLER! YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ.”,

İŞTE BU BİR MÜJDE,

ÖZGÜRLÜĞÜNE DÜŞKÜN TÜRK MİLLETİ İÇİN,

BÜYÜK BİR MÜJDE.

Sude Naz Şahin 10/C



BEN, CUMHURİYET

DENEME

Karanlık... Koca bir karanlık... İçine alıp yutmak istercesine kaplamış her yanı... Batan güneşin yeniden doğması için tek çözüm yolu varmış aslında: asla ama asla vazgeçmemek, hep çabalamak... İşte bu çabalarla olmuşum ben; bu gayelerle, bu emeklerle, fedakârlıklarla doğmuşum, var olmuşum.

Elbette, bu var oluşum pek kolay olmamış beraberinde nice fedakârlıklar gerektirmiş. Nice yiğitlikler, vazgeçişler yaşanmış uğruma... Onca savaşılar, zaferler... Benim için yapılmış aslında... Babalar çocuklarını benim için geride bırakmış mesela, anneler benim için sırtında çocuklarıyla kağınlarla taşımış mühimmatları...

Bunca şey, hepsi benim için...

Bir komutan varmış; saçları güneşten parlak, gözleri denizden berrak... Kararlıymış, çok kararlıymış... Aklına koymuş bir kere... Benim doğmam için her şeyi yapmış. Yeri geldiğinde uyumamış, yememiş, içmemiş. Beni düşünmüş hep... Var olmam için... Benim için... Karar vermiş bir gün. Tam o gün, göğün kızılıığı her yeri aydınlatıyormuş. Hava soğuyor, güneş geriye çekiliyor, ağaçlar yavaş yavaş yapraklarını döküyormuş, doğa ölüyormuş bir nevi. Her yerde şu söz yankılanmış "Efendiler! Yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz." Böylelikle 29 Ekim 1923 günü doğdum ben. Doğuşumu, 101 pare top atışıyla duyurdular. Göğün büyük bir kısmını güneş kapladı, parlaklığı herkesin gözünü kör edecek cinstendi. Kuşlar, sanki daha sıcak diyarlara göç etmeyecekmişcesine mutluydu, her yerde kuşların cıvıltılı sesi vardı. Herkes çok mutluydu, hep birlikte seviniyorlardı, sarılıyorlardı birbirlerine... Tam bir bayramdı o gün. Benim

bayramım...

Gelirken tek başıma gelmedim, yanımda birçok yeniliği getirdim. Özgürlük geldi her şeyin başında... Eğitim geldi peşinden... Herkes gördü medeniyetler ülkesi olduğumuzu, medeniyetin ne olduğunu... En önemlisi de hoşgörü geldi, herkesin düşüncesi değer gördü... İyi ki gelmişim!

İlk yaş günüm geldi... 29 Ekim 1924... Yurtta çok büyük bir coşku vardı. Resmileşti artık 29 Ekim gününün bayram olduğu... Tam bir bayram günü... Sonbahara inat her yer ışıltılı, cıvıl cıvıl...

Zaman geçti... 10 yaşına geldim ben. Büyüdüm, kuvvetlendim. Kimse yıkamadı beni. Yıkılmak şu yana dursun, yerimden oynamadım bile... Herkes çok seviyordu beni. Bağına basmak, sımsıkı sarılmak, bir daha asla bırakmamak istiyorlardı... Hep de öyle yaptılar, hiç bırakmadılar beni.

Marşlar yazıldı benim için, şiirler yazıldı... Bu kez sadece benim bayramım değil, aynı zamanda on yıl gibi kısa bir süredeki birçok alanda kazandırdığımız başarıların, dış politikada izlediğimiz yurtta ve dünyada barış ilkesinin yani hepimizin bayramıydı... Her birinden daha coşkuluydu bu bayram. Hilal vardı gökte, küçük bir yıldız da bu hilalin gölgesine sığınmıştı. Her yeri kırmızı meselelerin dumanı kaplamıştı. Her yerde bizim bayrağımız vardı, güzel ülkemizin dört bir köşesinde...

Gelmemle birlikte birçok yenilikler yaşadık, daha çok geliştik, büyüdük... Tarımda... Milletimizin efendileri, köylülerimiz sayesinde... Makineli tarıma geçtik ilk önce... Sonra projeler yaptık. Mesela Güneydoğu Ana-



Mina Güler 11/B





dolu bölgemizde birçok hammadde üretebiliyoruz artık... Ülkemizde birçok ihracat yapıp kalkındırıyoruz ülkemizi...

İstikbal göklerdeydi... 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti'ni kurduk... 1952'de Hava Harp okulu-

muzunu kurduk... Solo Türk'ün geleceğini biliyorduk, hep birlikte çabaladık... Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracını (SİHA) yaptık... İlk yerli ve milli uydumuzu (İMECE) uzaya fırlattık... Daima ileriye gittik, hep ileriye!

Kadınlarımız... Mücevherlerimiz... Güzel ülkemizin, güzel mücevherleri... 1934'te söz hakkı verdik onlara... Hak ettikleri söz hakkını... Asla yerlerde sürünmedi Türk kadını, hep omuzlar üzerinde göklerde yükseldi... İlk kadın pilotumuz Sabiha Gökçen, zarafetiyle süzüldü göklerde... İlk kadın başbakanımız Tansu Çiller cesaretiyle yükseldi göklere...

1946'da çok partili sisteme geçtik... Zaten demokratikleşmemiz için gerekli olan adım da buydu... Birçok parti kuruldu... Herkes düşüncelerini özgürce ifade etti... Seçti, seçildi yüz yıldır... Benim gelmemle, hep birlikte!

Kıbrıs'ımız Türk yurduydum, Türk kalacaktı... 1974'de harekât başlattık, ana vatana zaferle döndük... Yavru vatanımızın bağımsızlığını kazanmadan da dönmedik!

Ulaşım ağlarımız genişledi. TCDD kurduk. Hızlı tren hattı yaptık... Avrupa-Asya arasında birçok köprü yaptık. Turizm cenneti ülkemiz için birçok yol yaptık... Metro ağlarımız çok genişledi... Yeni havalimanları kurduk. İlk milli elektrikli trenimiz seferine çıktı... İlk yerli arabamızı ürettik... Hep birlikte!

Teknoloji alanında da epey yol kat ettik. Vestellerimiz, Arçeliklerimiz, Bekolarımız

ve daha niceleri... 100 yıl öncesinden gelen bilgi birikimlerimiz, emeklerimiz ve sonuçları... Bizim için çok kıymetliler...

Çok şey gördüm bugüne kadar. Birçok insanla çalıştım, çabaladım bu güzel ülke için, Türkiye için... Hep ileriye gittik birlikte, daima ileriye! Gerektiğinde yürüdük, atıldık, devirdik karanlığı! Bir kere doğdu bu güneş, bir daha da batmayacak, biz inançlıyız.

Gençlerimiz... Şimdiye kadar birçok genç nesil görme fırsatı yakaladım... Hepsi birbirinden parlak, cıvıl cıvıl gençlerdi... Hepsi benim için çabaladılar, hala da devam ediyorlar... İyi ki varlar, iyi ki güzel işler yapıyorlar!

Çok uzun bir yolculuk yaptım ben şimdiye kadar... Yolculuğum hala sürüyor, daima da sürecek... Bu yolculukta her alanda geliştik, büyüdük... Hep birlikte büyüdük... Siz büyüdükçe ben de büyüdüm... Siz geliştikçe ben de geliştim... Bu yolculuğum sadece iyi şeylerle geçmedi ne yazık ki... Siyasi alanda kötüleştiğimiz zamanlar oldu, terörle mücadele ettik, ekonomik krizlerle başa çıktık. Ama hepsinin sonunda birlik ve beraberlik içindeydik, böyle üstesinden geldik. Her birimiz, hepimiz...

Bugün; benim, sizlerin Cumhuriyet'inin 100. yaş günü... 100. Bayramı... Arkama dönüp baktığımda size, Türk milletine, bir teşekkürü borç biliyorum. Beni geliştirdiğiniz, benimsediğiniz, çabaladığınız için... 100. yaşıma yakışan buluşlarımız, semalardaki İHAlarımız, SİHAlarımız, şampiyonluklarımız ve daha niceleri için... Biz, hep birlikte güçlüyüz... Nice 100 yaşlarımızı kutlamak dileğiyle...



100. YILIMIZ

Gündem

Bugün burada 100 yıl önceki inanç ve bağlılıkla, hep birlikte kutlu bir bayram coşkusu-nu paylaşıyoruz.

Bayramların en büyüğü, Cumhuriyet Bayramı bugün!

Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır. 100 yıl önce bugün yakılan bir meşaledir Cumhuriyet. Nene Hatunların, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin sesidir Cumhuriyet.

Cumhuriyet Sakarya'dır. Cumhuriyet Dumlu-pınar, Cumhuriyet Kocatepe'dir.

Cumhuriyet bir halkın özlemidir, artık savaşlardan yorulmuş, yoksul ve viran kalmış ülkesinde; yurttan barış dünyada barıştır Cumhuriyet.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Kurtuluş Savaşı, O'nun önderliğinde büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülmüş, tüm imkânsızlıklara rağmen eşine az rastlanırsa bir zafer kazanılmıştır. Türk milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesi Cumhuriyet'le taçlandırılarak, tarihimizin en büyük devrimlerinden birisi gerçekleştirilmiştir.

Cumhuriyet, çağdaşlık, eşitlik ve özgürlük getirmiş, büyük bir düşünce devrimi başlatmıştır. Cumhuriyet rejimi, bir yurttaşlık bilinci oluşturmuş, vatandaşlar arasında eşitliği sağlayarak, herkese ülke yönetimine katılma ve ülkenin geleceğini

belirleme hakkını vermiştir.

Tam bağımsızlık ve millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet rejimi, Atatürk'ün çağdaş, laik, demokratik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağı olmuştur.

Çoğulcu, katılımcı bir yönetim biçimiyle demokrasiyi geliştirmek ve milletimizi, refah içinde modern ve ileri bir toplum düzenine ulaştırmak Cumhuriyet'in en büyük amacı olmuştur.

Cumhuriyet'i tüm ilke ve değerleriyle benimsemeyi, korumayı ve geliştirmeyi temel alan Cumhuriyetçilik ilkesi, Türkiye'nin hedeflerine ulaşması sürecinde Atatürk'ün diğer ilkeleri gibi milletimize yol göstermiştir.

Bizler, medeniyetin tüm imkânlarından yararlanan hür vatandaşlar olarak geleceğe güvenle bakabiliyorsak, bunu Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e ve onun getirdiklerine borçluyuz. Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkılması, Cumhuriyet'in tüm değerleriyle sonsuza dek yaşatılması hepimizin ortak sorumluluğudur.

Atatürk'ün Türk gençlerine emanet bıraktığı Cumhuriyet onların sağlam omuzlarında yükselecek ve yaşayacak-



Melek Aktaş /Tarih



tır. Biliyoruz ki emanet emin ellere dir. Sizler Ulu Önder'in deyimiyle "Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri" siz. Atamızın "Bu eseri onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak" sözleri ile işaret ettiği ve Cumhuriyet'i emanet etti-



ği gençlersiniz.

Bu gençlik; her sayfası eşsiz kahramanlık örnekleriyle dolu olan milli mücadele yıllarını asla unutmayacak; ülkesini, milletinin bölünmez bütünlüğünü savunacak ve Cumhuriyete sahip çıkacaktır. Taşadığınız bu emanetin ağırlığı ve sorumluluğunun bilincinde olduğunuza inanıyor ve sizlere güveniyoruz. Unutmayınız ki geleceğimize yön verecek olan sizlersiniz. Bu ülke, sizlerin çabası ile dünyadaki saygın yerini alacaktır.

"Gençlik yurdun en sağlam temelidir, koruyacak, korkusuzca vatanı, devrimleri." diyordu Atatürk.

Bizler, her karışı kanla sulanmış bir vatanın evlatlarıyız.

Bizler; yılmaz, yıkılmaz bekçileriyiz Cumhuriyetin.

100. YIL YOLUNDA CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!

Melek Aktaş/ Tarih Öğretmeni



Cumhuriyet Özel Çalma Listesi



cumhuriyet

isim: Millet, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'tür.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile okulumuz öğrencileri ve Müzik Öğretmenimiz Ali Yaşar Kara'nın hazırladığı eserimiz Youtube'da..



QR kodu okutup dinleyebilirsiniz...

İLELEBET CUMHURİYET

KÖŞE YAZISI



Ahmet Harun Açık 12/A

Sonunda uzun zamandır ertelediğim bu yazıya başlıyorum. Evet erteledim. Çünkü bu yazı şu ana kadar yazdığım bütün yazılardan daha zor ve daha önemli bir yazı. Bu yazı benim bütün eserlerimin içinden en özen gösterdiğim, duygularımı en açık ve gür bir şekilde yansıtabildiğim yazım. En seveceğim yazım. Bu benim Cumhuriyet 100. Yıl yazım. Haftalarca beklediğim o duygu o tarifsiz his sonunda yazıya dönüşecek seviyeye geldi. Bu aslında ne bir duygu, ne bir his ne de bir ilham. Bu bambaşka bir şey. Onca yıllık edebiyat tarihinde değil tanımına, kendisine benzetilecek bir kavram bile bulunamamış bir hal. Duyguların en doygunu, en parlağı ve en hakikisi. Vatan ve millet sevgisi. Bayrak sevdası. Aşkların en büyüğü. Öyle bir sevda ki bu ne bir karının kocasına ne bir babanın oğluna besleyebileceği türden. Evladını yeni kaybetmiş bir babaya anlı ak başı dik bir şekilde "Vatan sağ olsun." dedirtecek kadar güçlü, daha babasını hiç görmeden top-rağa veren bir miniğin ağlamadan güçlü bir şekilde al bayrağa sarılmasını sağlayacak kadar hakiki. İçinde hiçbir oyunun hiçbir kurgunun olmadığı, kimsenin bir çıkar gütmenden sebepsizce bağlanacağı türden. Kan kırmızısı, ay beyazıyla o şanlı bayrağımız göklerde dalgalandığı sürece uğruna yapılan bütün fedakarlıkların sonuna kadar helal olduğu yine olsa yine yaparım dedirtecek türden. Bu içimizdeki ateşi anlatmak zaten zor, kelimelerle anlatmak imkansız. Bu öylesine bir ateş ki 100 yıl önce ilk kıvılcımının atılmasına rağmen hala ilk günkü en gür haliyle yanmaya devam ediyor. Dünyanın başka hiçbir yerinde eşi benzerine rastlanmamış bir sevgi. Gerçek bir teslimiyet. Her şeyini kaybetmiş birine bile yaşama umudu olan ona bir hayat gayesi veren bir ateş. Her Türk asker doğar derler çünkü bu duygu, bu ateş, bu teslimiyet sonradan kazanılabilecek bir şey değil. Öylesine bir

sevgi, öylesine bir sadakat. Her Türk erkeğinin hayalidir

asker olmak. Vatan için savaşmak. Kiminin savaşı cephededir, kiminin savağı atölyede. Kimi kurşun atar düşmana, kimisi füze atar. Bizim savaşımız ne cephededir ne atölyede. Bizim savaşımız sınıflarımızdadır. Cahilliktir asıl düşmanımız. Bu cennet vatanı bir adım ileriye taşıyacak her yeni fikir, her yeni bilgi bizim kazanımızdır. Bu yüzden bizim savaşımız asla bitmez, bitmeyecek. Zeki ve çalışkan olduğumuzu kanıtlamak, atamızı utandırmak içindir yaptığımız bütün uğraşlar. Bu milleti küllerinden yeniden doğuran, inancını asla kaybetmemiş atamız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Her yönüyle ve her özelliğiyle gerçekten her anlamda örnek alınacak bir isim. Hani derler ya gerçek sevgi sebepsiz olandır diye. İşte gerçek sevgi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk halkına olan sevgisidir. Siz onu ne kadar çok severseniz sevin bunun bir sebebi olacaktır. Fakat o hiçbir sebebi olmamasına rağmen ömrünü cephelerde geçirecek kadar sevdi bu halkı. Ömrünü verecek kadar fe-

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

kutlu olsun



“

"Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir."

dakar; dezavantajları avantajlara çevirebilecek kadar zeki; tüm halk teslim olmuşken halkı yeniden canlandıracak, yeniden ayağa kaldıracak kadar inançlı ve söylediği bir söz bilime denk düşerse bilimi seçmemizi söyleyecek kadar ileri görüşlü. Tam anlamıyla bir efsane. Türk milleti böyle bir kahramanı olduğu için gerçekten çok şanslı. Varlığını armağan ettiği bu millettten hiçbir zaman ümidini kesmeyen bu önderin bir asır önce yaktığı bu cumhuriyet ateşini ilelebet harlayacağımıza Türk milleti adına söz veriyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun.

"Ne mutlu Türk'üm diyene"